

## **Peek's voettocht naar Santiago de Compostela – 14 maart tot 3 juli 2011**

**3 juli 2011 12:00 uur: aankomst in Santiago!!!**

### **Eindverslag 22 juni – 3 juli: etappe Léon – Santiago de Compostela.**

En toen liep ik op zondagmorgen klokslag 12 u het plein voor de Kathedraal op. De klokken luidden en op allerlei plekken was muziek.

Ik wist dat om 12:00 de pelgrimsmis was en wilde het zwaaien van het wierookvat meemaken.

Erg indrukwekkend: een enorm zwaar zilveren vat dat aan lange touwen als een soort schommel door de kathedraal zwaait, 180° van de ene kant naar de andere, terwijl er door een vrouw (non) prachtig gezongen wordt, tranen alom. De kathedraal was afgeladen vol, rijen dik stonden mensen aan de kant en een zitpek was er sowieso niet.

Vanaf Léon, wat ook een prachtige stad is, is het nog 314 km. Naarmate Santiago dichterbij kwam leken mensen meer haast te krijgen. Santiago trekt, maar er ligt nog een berg van 1500m voor ons, met daarvoor het 'Cruz de Ferro', waar pelgrims symbolisch hun 'last' kunnen achterlaten, een ijzeren kruis op een hoge houten paal, met daaromheen een berg van stenen, maar ook foto's, kinderschoentjes, beertjes.

Op dit stuk van de route een aantal verlaten dorpjes, veel vervallen lemen huizen, de streek is dor en droog en ook nu is het heet, de afdaling is steil, slechte stenige paden. Zweten dus. In totaal 900m dalen over een afstand van 10km.

Op het hoogste punt is een zeer primitieve herberg met mannen verkleed als tempeliers, waar de klok geluid wordt als je aankomt, omdat het de laatste berg voor Santiago is, wat niet helmaal waar is want O Cebreiro ligt ook nog op een hoogte van 1250m. Dus nog een stijging van 850m.

Daarvoor zijn er nog twee dagen van bijna 40° en is het lopen na 13:00 vrijwel onmogelijk.

Gelukkig wordt het daarna bewolkt en koeler, O Cebreiro ligt in de wolken en ik zie werkelijk geen 'hand voor ogen'. Het uitzicht moet prachtig zijn en het is een schattig dorpje, maar nu vrijwel onzichtbaar.

Op de verlaten vlakte daarna moet ik goed de gele pijlen in de gaten houden.

Dan zijn het nog zes etappes en bij mij komt het gevoel 'ik haal het dus echt!'

Mijn lijf heeft het volgehouden om zo'n 3000km te lopen, en behalve zere voeten en een (tijdelijke) zere knie heb ik geen problemen gehad.

Met dit erg tevreden gevoel loop ik nog vier dagen in Santiago rond, ontmoet mensen die ik tijdens het lopen ontmoet heb en neem ook weer afscheid. Dat is het kenmerkende van deze tocht: korte, maar heel intensieve contacten, mensen vertellen hun verhaal, sommigen ontmoet je steeds weer, anderen zie je niet meer terug.

Het afscheid van Santiago is moeilijker dan ik dacht, de terugreis in de bus zwaarder dan ik verwachtte, 30 uur, maar het weer thuis zijn na 4 maanden is heel speciaal. Het was een tocht die ik niet had willen missen en die diepe indruk op me gemaakt heeft.

*Donderdag 7 juli 2011.*

*Peek komt per bus terug.(30 uur rijden)*

*Vrijdag 8 juli 2011.*

*De bus rijdt exact om 19:00 uur voor bij het Amstelstation. Om 19:10 zijn we op weg naar huis.*

### **Wandelperiode 26 juni tot en met 3 juli**

*Zondag 26 juni 2011.*

*(12:00: Jammer dat ik gisteren je sms zo laat zag. Heb het aan de dames doorgestuurd. Inmiddels je laatste verslag uitgetypt en naar de site gestuurd. Vond het wèl boeiend wat je over de Meseta schreef. Zie dat het bij jou bloedheet is en morgen ook, maar dan grote kans op regen. Hoop dat je etappe niet te lang is. Hier is het weer prachtig.)*

*18:06: Vanwege de hitte gestrand in Cacabelos [even voorbij Ponferrada]. Het was te warm . Toch 24 km. Wat leuk dat R. en R. komen. Heel veel groeten en eet lekker.*

*(20:00: Dat lukt allemaal. Wat flink: 24 km bij 34 gr! Gr. terug van ons allen.)*

*Maandag 27 juni 2011.*

*19:20: Vandaag ook weer erg warm, maar wel wat wind. Morgen naar 1400 m., de laatste berg. 1 dag hoog.*

*(20:55: Knap werk! Vandaag naar Groningen: groeten van allemaal. Had jij onweer? Hier wordt het morgen verwacht. Nu hier 27 gr en vochtig. Slaap lekker.)*

*Dinsdag 28 juni 2011.*

*19:57: Vandaag heel ander weer: koud en mistig, vooral op 1400 m. geen enkel zicht, wel goed te wandelen. Nog 130 km. Verheug me erop thuis te zijn.*

*(20:25: Mooi dat je deze hobbel met goed wandelweer hebt kunnen nemen! Kan me voorstellen dat je nu naar huis begint te verlangen. Erg benieuwd wanneer je er weer bent. Zondag of maandag zeker in Santiago? Hier nog steeds geen onweer, het is drukkend. Over een uur lijkt het te gaan plenzen. Benieuwd naar je uiteindelijke reisroute. Geniet van je mijlpaal.)*

*Woensdag 29 juni 2011.*

*19:10: In 4 persoonskamer met opgemaakte bedden en handdoeken, luxe! Met Bulgaarse en 1 van Equador. [De Roemeense is uit het zicht.] Morgen onder de 100 km. Heb nu al zin in tuinbonen met opperdoes. Misschien morgen over een week.*

*(19:37: Luxe hoor! Hier is het lekker afgekoeld. Straks een hele klimaatverandering voor je! Gister belden Pieter K., komt as di en wo. En zus Tiets. Van beiden de gr en succes met de laatste loodjes.)*

Donderdag 30 juni 2011.

19:17: Nu weer een gewone slaapzaal. Eten in bar of rest. € 9,- voor 3 gangen en wijn voor pelgrims, maar [het menu is] steeds hetzelfde. Had nu blik bonen gekocht. Net groot glas wijn gedronken voor 75 c. Nu nog 82 km. Ik kom er echt! Nog 3 d.

*(19:50: Onvoorstelbaar dat je D.V. zondag je doel bereikt hebt! Kun je zelf wel geloven dat het echt is? Ben benieuwd hoe je je voelt als je Santiago binnen loopt. Kan me bij 'bonen uit blik' als alternatief voor 'steeds hetzelfde' voorstellen dat je verlangt naar een vaderlandse hap. Slaapzaal zal wel wennen zijn na de luxe van gister nacht. Ik ga nog maar weer eens naar buiten voor het gaat regenen. Slaap lekker, droom van het grote wierookvat.)*

Vrijdag 1 juli 2011.

21:18: Nog 50 km. Vandaag veel gelopen: 32 km. Net gegeten, gauw slapen.

*(22:04: Dacht al dat je geen bereik had. Je zult wel moe zijn. Is het onderkomen een beetje in orde? Ik ga ook zo naar bed. Slaap lekker.)*

Zaterdag 2 juli 2011.

19:49: Nog 22 km, de laatste etappe.

*(20:00 gebeld: Een makkie morgen! P. en Bulgaarse willen voor 12:00 in Santiago zijn: dan is de mis in de kathedraal. Ze zijn alles aan het klaar maken en willen morgen héél vroeg weg.)*

Zondag 3 juli 2011.

*(08:30: Goede morgen! Hoe gaat ie? Succes vandaag.)*

*11:55: Hebben jullie de kathedraal gehaald?)*

14:23: Ik ben er! Met het luiden van de klokken liep ik om 12 u. het plein op, ging naar de mis en zag het wierookvat zwaaien en haalde mijn Compostela. Nu een glas wijn op een terras. Xxx

*(15:00 gebeld: Gefeliciteerd! Peek heeft onderdak en kijkt morgen hoe en wanneer ze thuiskomt. Géén ontvangstcomité. De eerste dagen wil ze met mij alleen zijn: "Daarna zien we wel.")*

## **Wandelperiode 22-26 juni**

Woensdag 22 juni 2011.

*(09:30: gebeld. P nam met stel laatste km. bus door Leon, mooie maar drukke stad. Niet leuk om door te lopen.)*

20:38: Zit in Villadangos. Morgen naar Astorga.

*(21:23: Vandaag gr. van Freek, Pieter O, Jacques&L, Neel, Clarette, Hein H: die belden of mailden en Henk en A, net terug uit Z A: Was je erg moe vandaag? Veel last van je voeten? Hoe is eten en onderdak? Sterkte! Wat nog een eind naar Sant!)*

Donderdag 23 juni 2011.

19:38: Zit in Astorga: mooie route en niet te warm. Rechter voet blijft pijnlijk, maar gaat. Mooi stadje met kathedraal, bekeken. Nu wat eten.

*(20:20: gr van Y. Hoop dat je voeten het een beetje goed doen. Ben benieuwd hoeveel eerder of later dan 10 juli je hier bent.)*

Vrijdag 24 juni 2011.

20:11: zit in Rabanal del Camino op 1100 m met uitzicht op de bergen. Morgen de berg over naar het ijzeren kruis.

*(20:15 gebeld: Die voet is niet verontrustend maar soms wèl pijnlijk: likdoorns. Zeker niet voor 10 juli terug, P wil nog naar Finisterre)*

Zaterdag 25 juni 2011.

20:05: Vandaag zware dag: 400m stijgen en 900m dalen. Slechte paden en heet. Nog 200 km. Knuffel O en R en veel plezier. Xxxx.

### **Wandelperiode 15 juni-22 juni**

Woensdag 15 juni 2011

Nu in Burgos, grote stad, mooie kathedraal. Warm, morgen verder.

Donderdag 16 juni 2011.

*(16:25: Hoop dat jij het wel droog houdt.)*

19:02: Ik zit nu in een gîte midden op de Meseta en er wordt paella gekookt.

Vrijdag 17 juni 2011.

15:28: Weer een stuk Meseta gelopen. Wat een gebied, zo leeg! Slaap nu in eeuwenoud kerkje.

*(20:22: Ik ben wel erg benieuwd naar verhalen en plaatjes van de Meseta. Behalve mooi ook taai en zwaar? Droog, tamelijk vlak en erg kaal? Is het erg vol in het kerkje en kan je wel aan eten komen?)*

Zaterdag 18 juni 2011.

*(15:20: Groet van René enz. Paul vond de Meseta ook erg indrukwekkend. Houd je het nog een beetje vol?)*

16:07: Fijn dat je er was, zit in gîte in klein dorpje, nog 4 dagen lopen naar Leon. Na morgen nog 400 km. Steeds goed wandelweer: zonnig, niet te warm.

Zondag 19 juni 2011.

15:27: In herberg in Calzadilla, 27 km over de Meseta, 15 km kale vlakte zonder dorp of huis. Felle zon.

*(16:10: Calzadilla de la Cueva? a/d N120, een dag of 4 van Leon. Hoop dat die herberg wat is, ook met eten. Hier veel regen. Groet van Eveline, duimt voor je laatste loodjes.)*

16:51: Herberg erg vol. Volgestouwd met stapelbedden, geen eten of keuken. Eten in plaatselijk restaurant.

*(18:55: Ben blij dat je in ieder geval te eten hebt. Sterkte vannacht.)*

Maandag 20 juni 2011.

18:43: Nu in Bercianos. Erg warm, vandaag niet steeds even interessant, wel opgeschoten. Hoe is het weer daar?

*(19:15: Mooi weer)*

*(20:30: Gebeld: zit in groot lemen gebouw waar vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Gezamenlijk eten, wijn staat al op tafel. Achtergrondgeluid is tevreden geroezemoes. Men gaat aan tafel, morgen om 06:00 ontbijt)*

Dinsdag 21 juni 2011

17:12: Aangekomen in Mansilla de las Mulas. Zwaar en heet. Heb bloemen geplukt, bij een mooie boom neergelegd en happy birthday gezongen. Heb je het gezellig? Groet iedereen. Morgen in Leon.

### **Verslag 4 juni – 22 juni: etappe St. Jean Pied de Port – Léon**

Hoewel ik er wat tegen op zag de Pyreneeën over te steken, viel het me erg mee. Wel veel stijgen, maar goede paden, wel zwaar, niet moeilijk. In St. Jean aardige gîte bij Nederlands echtpaar, Arno en Huberta. Fijne, persoonlijke sfeer, gezamenlijke maaltijd. Draaiden voor mij een CD van Gurbe Douwstra(?). Aan elkaar verteld hoe lang we lopen en waarom we deze weg lopen. Ook hier alle nationaliteiten: Polen, Zweden, Fransen, Duitsers, Belgen en Nederlanders. Ook de herberg in Roncevalles [aan de Spaanse kant], waar 300 mensen in kunnen wordt gerund door Nederlandse vrijwilligers van de Jacob Stichting. Ook hier een warme ontvangst. Het zicht in de Pyreneeën was goed, prachtige groene bergen. In Roncevalles zeker 200 mensen.

Geleidelijk verslechtert het weer en in Pamplona, de stad van het stierenvechten, regent het en is het koud. In Spanje is het, wat betreft de pelgrims, erg druk: gîtes zijn overvol en primitiever dan in Frankrijk en alle nationaliteiten kom je tegen, de sfeer is heel prettig, maar ik moet wennen aan het primitieve en weinig privacy. Eigenlijk heb je alleen een bed met 24 mensen in één ruimte en hooguit 2 douches en wc's.

Soms is het moeilijk een slaapplek te vinden. Maar, staat er in mijn boekje, een goede pelgrim is blij met alles en vraagt niets en ik heb nog steeds een bed gehad en oordoppen zijn goed tegen het lawaai.

Burgos, de tweede grote stad en een indrukwekkende kathedraal. Ik ben er al om 11 uur en heb de hele dag om rond te kijken.

Na Burgos de Meseta, een eindeloos, leeg, heuvelachtig gebied. Gelukkig is het niet erg warm en ook bewolkt, er is hier geen schaduw en deze streek is berucht om zijn hoge temperaturen. Maar er komen nog meer dagen, dus niet te vroeg juichen. Ik heb twee heel plezierige herbergen op de Meseta: één hele kleine, afgelegen, geen elektriciteit, midden op de vlakte. We zijn er met vier pelgrims en er wordt heerlijk paella voor ons gekookt.

De volgende dag slaap ik in de hermitage St. Nicolas, in de middeleeuwen een kerkje bij een pelgrimshospital, Nu is het kerkje herberg, 14 slaappleatsen, ook hier geen elektriciteit, kaarsen en voor het eerst maak ik het ritueel 'voetwassing' mee. Ook hier wordt voor de hele groep gekookt en er heerst een bijzondere sfeer. Na het eten met de hele groep buiten en er wordt gezongen bij een gitaar.

Ook 's ochtends bij zonsopgang een korte ceremonie als afscheid.

Nog steeds dat eindeloze heuvelachtige gebied, met op afstand grote groepen windmolens. Af en toe een half leeg dorpje met een bar waar je een grote kop koffie krijgt voor € 1,-. Nu wel zon, maar niet erg warm: ± 20°C, dus heerlijk wandelweer.

De dagen daarna wordt het steeds warmer en de vlaktes steeds kaler en zwaarder vanwege de hitte, veel drinken dus. Soms 15 km geen dorp, geen huis, tijd om na te denken.

Nu León, een prachtige stad, veel moois te zien, maar wennen na de stilte van de Meseta. Gauw weer verder, de laatste 300 km op naar Santiago, de laatste 10% van mijn tocht.

### **Wandelperiode 9 juni-15 juni**

Donderdag 9 juni 2011

17:54: Ben in Los Arcos. Lange dag, geen plaats, [zit nu] in gîte 10 km verder.

*(19:25: Wel echt balen: 45 in plaats van 35 km. lopen voor onderdak èn met nog een horde anderen. Vandaag nog felicitaties voor jou van Dita, Jan H. & Carla, Aly en Erica. Hoop dat je toch nog een geschikte overnachtingsplek hebt gevonden.)*

19:34: Die 10 km gingen we met 3 pers. in taxi.

*(20:23: Blevten toch nog 35 km over, in de hitte of de regen? Tot morgen.)*

Vrijdag 10 juni 2011.

19:40: Zit in Logrone in overvolle gîte. Om ons heen is een middeleeuws wijnfeest aan de gang. Zitten in de Rioja streek. Gisteren bij bodega naast waterkraan ook wijnkraan voor pelgrims.

*(19:50 ongeveer zo: niet gek zo'n wijnfeest, ga nu, snel richting Groningen.)*

Zaterdag 11 juni 2011.

*(10:50: Bij kerk van Ezinge. Mooi weer: wind en wolken. Gr. van een ieder. Op deze historische grond bespiegelingen die jij daar ook wel geregeld zult maken. Loop je een beetje lekker, na het wijnfeest?)*

16:41: Bij navraag vierden ze de overwinning op de Fransen, ergens in 1500. Nu goede gîte: al mijn kleren gewassen, 20 km gelopen, veel last van rechtervoet. Alle nationaliteiten, geen Nederlanders, 26 personen. Om 2 uur was de gîte vol. Zit nu in de tuin met glas wijn. Ga zo wat koken. Groet allen P.

*(18:00: Had me al wat zorgen gemaakt over je voeten. Blij dat nu maar 20 km. en goede gîte+glas wijn. Liever dagje ontzien dan opgeven? Laatste loodjes. Hier prachtige wandeling.)*

Zondag 12 juni 2011.

17:33: In Santo Domingo de la Calzada met kathedraal met kippenhok, 1 haan en 1 hen. Kippenhok wel in stijl. Is goed teken als de haan kraait als je in de kathedraal bent. Deed hij dus bij mij niet. Mijn Spaans was niet toereikend om meer info te krijgen over het feest, [het feest] duurde wel 9 dagen. Vandaag goed gelopen op sandalen. Slaap in klooster. Groet ieder.

*(19:00: Gr. terug van hele gezelschap. Lijkt wel rustig om in klooster te slapen.)*

Maandag 13 juni 2011.

*(12:00: goede morgen! Nogmaals HG van allen. Hoe loop je vandaag? Zijn je sandalen nog steeds goed om op te lopen? Pas goed op jezelf.)*

19:58: In gîte in Belorado, 50 km van Burgos. Felle zon 26 gr. Hele Spaanse zon, nog 550 km, verlang naar huis. In Spanje veel drukker [dan in Frankrijk] en overvolle gîtes.

*(21:05: Hou vol, overvraag jezelf niet. We leven met je mee.)*

dinsdag 14 juni 2011.

09:10: Zit op terras koffie te drinken, na 2 uur lopen.

*(Ca. 09:13 gebeld: Bij P goed wandelweer.)*

16:01: 22 km voor Burgos. Klein dorpje. Prachtige tocht vandaag, Later zon en warm.

*(21:11: Hoop dat je morgen lekker loopt. Welterusten.)*

### **Verslag 19 mei – 4 juni: etappe Cahors – St-Jean-Pied-de-Port**

Veel warme, zo niet hete dagen in deze twee weken. Na Cahors een kalksteenplateau, weinig schaduw, fel witte paden en zo'n 30° C. Omdat de gîtes vol zitten zoek ik Chambres d'hotes op het platteland en kom op mooie plekken en er wordt heerlijk voor me gekookt, met een paar keer wijn van eigen wijngaard.

Het terrein is heuvelachtig en na de steile klim vanuit Cahors is het niet zwaar lopen, wel lang: veel paden door wijngaarden, de Armagnac-streek. Maar ook veel graanvelden en maïs.

Ik kom weinig Nederlanders tegen deze periode, in het begin vier, later niet meer. Veel Fransen, Duitsers, enkele Oostenrijkers, één Noor, een Japanse, Canadezen en enkele Zuid-Afrikanen. Overdag loop ik meestal alleen, in de gîtes ontmoet ik mensen.

Zondag 29 mei zie ik voor het eerst de Pyreneeën, mooi moment, de volgende dagen komen ze steeds dichterbij; echt helder zijn ze niet vanwege het meer instabiele weer. Na de wat saaie streek van afgelopen week, veel rechte grintpaden, door eindeloze maïsvelden heb ik wel zin in de Pyreneeën. Ook weer een mijlpaal. Dan nog 709 km.

De afgelopen weken is de tocht wisselend boeiend, saai en zwaar. Zo langzamerhand begint het verlangen naar huis ook een rol te spelen: elke ochtend op een andere plek, een ander bed, steeds Frans, Engels en Duits spreken en elke dag de rugzak weer op en elke avond weer zere voeten. Echt serieuze problemen heb ik gelukkig (nog) niet, verschillende mensen ontmoet die 3 à 4 dagen moesten rusten.

Vandaag, 4-6-2011 St-Jean-Pied-de-Port bereikt, een oud vestingstadje aan de voet van de Pyreneeën. Intussen zijn er twee routes bij gekomen: de route die door west Frankrijk loopt en de route van Vezelay via Limoges naar hier. Ook zijn er hier veel starters van over de hele wereld, schijnt 't. Kortom, het is een druk stadje en er is geen bed meer te krijgen. Ik had vorige week al gereserveerd in de gîte 'l'Esprit du Chemin' van Arno en Huberta, een Nederlands echtpaar. 't Ziet er gezellig uit.

Morgen naar Roncesvalles in Spanje. Een gîte waar 18 mensen in kunnen.

### **Wandelperiode 5 juni-9 juni**

Zondag 5 juni 2011

16:40: Gebeld: "Ben je al in Spanje?" Zit in gigantische gîte, kleine hokjes met stapelbedden, eten in ploegen. Oud klooster en bijgebouwen voor 400 personen. Net aangekomen. Mistflarden, redelijk weer onderweg. Laatste afdaling uur lang over goed pad. Komt wel aan op de knieën. Pyreneeën zijn prachtig en goed begaanbaar, vaak ook asfaltpad. St-Pied-de-Port zat gisteren stampvol, die mensen moeten nu hier in Roncesvalles komen, toch grote stukken alleen gelopen. [klinkt opgewekt en enthousiast]

Maandag 6 juni 2011

19:17: Ben nu 15 km voor Pamplona. Een zeer eenvoudige refugio: 24 stapelbedden op een zolder. Nu met 300 mensen. In het enige restaurant dat het dorp rijk is natuurlijk menu pelerin.

*(00:01 tot 21:20: bij Jörgen te eten. HG+felicita en van Jacques&L + Camino cd @jou, Elzelien Janet Manu Jelmer Catharinus enz. Start vanmorgen ok?)*

Dinsdag 7 juni 2011.

11:00: Gebeld: veel regen, erg vies, wel gezellig. Men weet dat P 65 wordt en dat is te merken. P wil vandaag Pamplona voorbij voor rustig, niet te primitief onderkomen.

Woensdag 8 Juni 2011.

18:38: Puento la Reine bereikt. Na regen van gister nu weer wat zon, wel koel. Zeer modderige, natte, steile paden: kilo's klei aan schoenen. Loop met Roemeense vrouw.

*(19:30: Mooi dat je nu weer wat beter weer hebt. Vanavond Joh. en je zussen op koffie en borrel gevraagd. Sterkte en hou je taai. We leven met je mee.)*

### **Wandelperiode 31 mei-6 juni**



*(19:50: Zag bij jou buien. Klopt dat? Na regen van vanmorgen hier goed weer en goede vooruitzichten. Ben benieuwd waar je bent.)*[pas bereik om 20:10)

20:01: Ik zit in Maslacq. Morgen Navarenx. Vandaag en morgen wat rustiger. Vandaag veel regen. Gisteren heet en drukkend. Nu wel weer droog.

*(Hoor je de snelweg daar?)*

Woensdag 1 juni 2011

19:44: Zit in Navarenx, rustig gelopen: 22 km. Net naar de pelgrimsmis geweest en met de pastoor en 30 pelgrims wijn gedronken. Ook morgen rustige dag. In Pyreneeën verwachten ze sneeuw.

*( Het wordt bij jou zeker steeds voller op de route. Wel gezellig? Spannend dat je al op Michelinblad met Pyreneeën en St-Jean-Pied-de-Port loopt. Benieuwd of die sneeuw er ook valt en blijft liggen als jij er bent: pashoogte 1337m. Per auto maar 365 m. Van D428 naar die 1337 lijkt op Google een ruig gebied zonder scherpe haarspelden in het pad. Krijg je al verwachtingsvolle kriebels? Gr. van Tom, Janet en je zussen.)*

Donderdag 2 juni 2011 (Hemelvaart)

16:36: In gîte in Lichos, 4 km voor Aroue. Mooi woonhuis met top bovenverdieping. 5 spl. half pension. Korte etappe. Morgen 28 km naar Ostabat. Heb nog twee kaarten. [om te versturen] groet iedereen.

*(18:20: Klinkt goed voor vanavond daar bij de Pyr.: Pyr. zijn nu zeker steeds in zicht. Lijkt leuk in Lichos. Hoe is gezelschap daar?)*

Vrijdag 3 juni 2011

17:37: In Ostabat aangekomen. Pyreneeën steeds nevelig. Lucht daar ziet er nu dreigend uit. Fr. Baskenland is een prachtig ongerept gebied. Morgen naar St. J P d P.

*(19:48: Was zeker vrij zware tocht netto van 100 naar 500 m. Zondag in Pau en Pamplona buien. In Pamplona 3x zoveel neerslag. Natte, mistige afdaling zondag, Spanje in. Volgende week in Pamplona veel regen en niet warm. Heel veel sterkte dus van ons allen. Hou je taai. Hoop dat weer zondag meevalt.)*

Zaterdag 4 juni 2011

17:30 Gebeld: Weer was vandaag o.k. Tocht niet zwaar. St-Jean-Pied-de-Port is een pittoresk stadje, wel erg toeristisch. Loop al een week met Bert uit Groningen, is gezellig. Terug waarschijnlijk vliegen. Er is een volgend verslag onderweg.

Zondag 5 juni 2011

16:40: Gebeld: *"Ben je al in Spanje?"* Zit in gigantische gîte, kleine hokjes met stapelbedden, eten in ploegen. Oud klooster en bijgebouwen voor 400 personen. Net aangekomen. Mistflarden, redelijk weer onderweg. Laatste afdaling uur lang over goed pad. Komt wel aan op de knieën. Pyreneeën zijn prachtig en goed begaanbaar, vaak ook asfaltpad. St-Jean-Pied-de-Port zat gisteren stampvol, die mensen moeten nu hier in Roncesvalles komen, toch grote stukken alleen gelopen. *[klinkt opgewekt en enthousiast]*

**Wandelperiode 25 mei-31 mei**

Woensdag 25 mei 2011

18:55: [Zit] in tot gîte omgebouwd klooster in Condom. 32 gr. Lange etappe, door de hitte zwaar. Groet J en Hanneke.

*(21:18: ongeveer zo: Groet van beiden terug. Ik zie je voort zwoegen. Is het wel vol te houden voor je met die hitte? Tj Z is ook vol bewondering voor je onderneming.)*

Donderdag 26 mei 2011

19:06: Vandaag bewolkt, lekker wandelweer, zit in kleine gîte in Eauze.

Vrijdag 27 mei 2011

18:20: Nog harde wind [bij jou?] Ik zit in gîte, 2km na Nogaro. Nog 6 dagen naar St-Jean-Pied-de-Port.

*(18:30: Wind zwakt af. Behalve van G en G ook nog nadrukkelijk da groeten van Freek, Geertje, Jan en Carla enz. Wel supersnel, nu al 2 juni a. d. Pyr. Heb het goed)*

Zaterdag 28 mei 2011

14:43: Zit in Gîte 12 km voor Aire-s-l'Ardour. Nergens plaats. Voor 't eerst vaag Pyreneeën gezien. Ben 4 juni in J P de P. Groet bekenden.

*(15:00: gebeld: Peek is wat eerder gestopt, bij gebrek aan beschikbaar onderdak. Is alleen met man van 80. Loopt liever weer door na middagpauze. Nu dus niet, alleen thee zetten en wat lezen.)*

Zondag 29 mei 2011

19:03: Zit 18 km na Aire sur-l'Ardour. Dertig km. grintpaden door eindeloze maïsvelden en heet: 30 gr. Maar de Pyreneeën komen dichterbij.

*(20:30: St J p de P komt wel erg dicht bij! Hete maïsvelden leken ook G en G erg saai. Kan me voorstellen dat je aan Spanje toe bent. Neffens my in dreech ein oant de Pyr. Sterkte! Slaap lekker.)*

Maandag 30 mei 2011

20:39: Lange etappe gelopen. Ben in Uzan. Morgen rustiger. Ga slapen. Erg moe.

Dinsdag 31 mei 2011

*(06:15: Goedemorgen! Goed geslapen? Gr van Harry de B, per boot, Erica, belde zaterdag, Loes en H, belde zondag, Joh en M, gisteren koffie, Dennis en Manu, belde hem hier. Goede tocht vandaag!)*

### **Wandelperiode 22 mei-25 mei**

Zondag 22 mei 2011

*(9:11: Goede morgen, hoe is het daar? Hier mooie meiregen. Onkruid groeit ook goed.)*

21:03: Zit in Moissac bij de nonnen. Veel kersen en aardbeien gegeten. Abrikozen aan de bomen zijn nog niet rijp. Een streek van meloenen en zonnebloemen.

*(21:30: Groet van AE, H en Anne Titia. Geniet van het fruit van de nonnen.)*

Maandag 23 mei 2011

19:38: Zit in grote gîte in St. Antoine: 30 'pelerins' en waslijnen vol was. Erg warm vandaag en vanmiddag geen schaduw. Ik ben steeds de enige Ned. 'La Hollandaise' of 'madame Peek' steeds kom je dezelfde mensen weer tegen. Morgen wordt het nog warmer, daarna onweer. Ga straks met 3 Fransen koken. De meesten gaan naar het plaatselijke restaurant.

*(20:45: Ja, het ziet er bij jou behoorlijk kaal uit. Lijkt me wel leuk om met 3 Fransen te koken. Wat kookten jullie? Lekker? Hoop dat onweer morgen meevalt.)*

Dinsdag 24 mei 2011

18:49: Zeer eenvoudige soep en pasta. Nu in pelgrimsherberg van de Presbyterianen. Er wordt voor ons gekookt. Warm maar wel wat wind. Morgen van Lectoure naar Condom. Zoen. P.

*(20:12: Per post al antwoord: je eet meestal Le petit salé aux lentilles. Het onweer ging blijkbaar niet door, hitte was uit te houden? Had niet door dat het vaak zó druk is in de gîtes. Deze keer groet van Jos, Jacques en Hanneke. Hou je taai! Hopelijk koken ze lekker voor je.)*

## **Verslag 6 mei – 19 mei: etappe Le Puy-Cahors**

Le Puy-en-Velay is een prachtige stad om rond te lopen, veel vulkanische rotsen. Op één daarvan is de Kathedraal gebouwd. Om 7 uur 's ochtends is er een mis voor pelgrims en elke pelgrim krijgt een medaillon van de Zwarte Madonna, een beeld daarvan staat in de kathedraal en is prachtig.

Na Le Puy wordt het veel bergachtiger, een ruig en imposant landschap, diepe kloven, stijgen tot zo 1200 m en regelmatig geen bereik met de telefoon. Er zijn duidelijk meer wandelaars na Le Puy en men is er langs de route meer op ingesteld. Regelmatig kan je bij boerderijen of particulieren iets eten en drinken, altijd producten 'faire à la maison', meestal taarten en limonades. Lekker en niet duur. Ook zijn er veel meer onderkomens en mensen die pelgrims opvangen en waar je voor ca € 10,- mee kan eten. In een gewone gîte is een keuken en kun je zelf koken. Een bed is meestal ook € 10,- . Na een dag meestal het zelfde ritueel: onderdak zoeken, douchen, kleren wassen, voeten verzorgen, wat door stad of dorp rondlopen, kerk bekijken, eten koken en om 9 uur slapen. Belangrijk is al je spullen bij elkaar te houden en niets te vergeten als je weggaat.

's Ochtends vroeg op, ontbijten, rugzak inpakken en schoenen weer aan. Met 25 km/dag lopen ben ik meestal om 16:00 ter plekke.

Vandaag, 14 mei, voor het eerst, na een zware onweersbui tijdens het ontbijt, de hele dag regen. Alle wandelaars worden een soort gebochelde wezens in lange poncho's. Het was wat wij dan zeggen: "knop op dom, blik op oneindig en lopen". 21 km, soppende schoenen. Zo'n regendag stelt je weer voor nieuwe problemen: plassen, hoe doe je dat? Alles uit en af is geen optie. Maar met cape en rugzak op vergt sterke beenspieren. Toch het laatste maar proberen. Uiteindelijk komt Conques in zicht. Het laatste stuk, 5 km,

neem ik de weg omdat de afdaling via de GR 65 erg steil is. Conques blijkt een prachtig middeleeuws stadje, heeft een beroemde abdijkerk, maar ook prachtige oude huizen, muren, steile straatjes en overal klimrozen. Als ik aankom is het droog en heb ik ruim de tijd om een en ander te bekijken. In de abdij is een mis voor pelgrims. In het Frans vragen ze me een stukje uit de Bijbel in het Engels voor te lezen. Ik begrijp het verkeerd en denk dat ze voor mij een stukje in het Engels willen lezen. Als ik door heb wat ze willen ga ik akkoord, maar dan wel in het Nederlands. En zo sta ik een tekst voor te lezen in de kathedraal van Conques, samen met een Duitse en een Franse vrouw. Er zijn trouwens pelgrims uit alle werelddelen, Zuid Afrika, Canada, Japan, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en je komt elkaar steeds weer tegen. Veel lopen etappes van enkele weken, enkelen lopen in één keer naar Santiago, zijn dat in ieder geval van plan, of je het haalt weet je nooit.

Vandaag dus Cahors bereikt, een stadje op een schiereiland, omringt door de Lot. Ik zit nu halverwege de Via Podiensis, dus nu op naar St-Jean-Pied-de-Port, het begin van de Pyreneeën. Nog 2 weken.

### **Wandelperiode 15 mei-22 mei**

Zondag 15 mei 2011

*(17:00: Toon en Paula waren op de thee. Uitvoerig je route besproken a.d.h. van de kaart. Groeten je en staan versted van je vorderingen. volgen je op de voet. Net als Pieter en Petra. Ben blij dat je het droog hield vandaag. Komende dagen ziet het er bij jou ook droog uit.)*

17:44: Zit in gîte in Livinhac-le-Haut. Veel klimmen en dalen. Zere voeten. Droog, maar koud en harde wind. Lig nu even lekker. Veel liefs voor R en P. Zoen.

Maandag 16 mei 2011

17:58: Zeg P en P dat ik veel plezier heb van de stokken. Ben bij de Zusters van Carmel in Figeac. Dat wordt weer een mis straks.

Dinsdag 17 mei 2011

*(10:00: Hoe was de mis deze keer? Bericht stokken is naar P en P. Ook R had de indruk dat je het heel goed hebt in je eentje. Eten bij R en P was trouwens gezellig.)*

*(19:30: Vanavond met Toon, P en Jan in Sneek naar film Priemgetallen (Paolo Giordano). Waar zit jij nu?)*

19:55: Laat aangekomen in Cajarc. Erg zwaar, lang en heet. Lastige, stenige paden, zere voeten. Net wat gegeten, gauw naar bed. Veel plezier en groeten. Liefs P.

Woensdag 18 mei 2011

18:40: Zit in part. gîte in Bach, half pension. Goed gelopen: 30 km. Morgen naar Cahors. Hoe was de film en hoe gaat het verder?

*(20:15: Ziet er vandaag en morgen vlak uit bij jou. Lijkt lieflijk dorpje. Morgen toch wel weer 25 km! Film was inhoudelijk goed, maar veel lawaai. Nazit bij Jan gezellig. Vandaag 07:15 op en aan de gang. Lunch bij Bauk, via div. boodschappen naar Manu. Herman en Rob komen vrijdag eten. Stimuleert wel. Vanavond buiten. Morgen alleen koor. EvdH nu naar Frankrijk, verbaasd over je knie&voeten.). Gr. van al dezen.)*

*(20:20: Ik geniet van de tuin. Weer is koel, vochtig en winderig. Gaat goed. Slaap lekker.)*

*(21:32: Lyke B dankt je zeer voor je brief, bewondert je prestatie, klonk strijdbaar maar serieus. Groet je en volgt je op de voet.)*

Donderdag 19 mei 2011

17:55: Zit op bankje voor cath. in Cahors. Prettige gîte, lange warme tocht, stenige paden, een oude Romeinse weg. Is het de laatste kooravond? Groet eenieder.

*(18:55: Lijkt me een mooi mijlpaaltje, einde hoogvlakte. Hier ook prachtig, had een bevredigende dag. Volgende week laatste keer koor, daarna H'vaart eerste repetities voor Sult. Ik doe toch maar mee, jij?)*

Vrijdag 20 mei 2011

20:17: Een hete dag op een kalksteenplateau zonder schaduw, visioenen van zwemmen in Zandmeer. De gîte was vol zodat ik nog een uur verder moest. En nu zit ik in een Table d'hôtes. Ben enige gast met zwembad en verrukkelijk eten en eigen wijn in the middle of nowhere. Na Cahors een steile klim door rotsen omhoog, erg steil.

*(Steile klim na Cahors op kaart gevonden, denk ik. Ja, daarna vrij kaal. Blij dat je na zo'n dag goed terecht gekomen bent. Rob en Herman reden net weg toen je sms binnenkwam. Was gezellig! H.G. van beiden en van Manu. Waren met O in Sneek.)*

Zaterdag 21 mei 2011

18:21: In Chambre d'hôtes even na Lauzerte, op boerderij. Vandaag meer dan 2 uur de route kwijt geweest, wel in de goede richting gelopen. Erg warm vandaag.

*(19:15: Je volgt zo te zien na Lauzerte niet de rivier de B. Is het landschap nu minder interessant dan voor Cahors? Hier zon en 24 gr C.)*

## **Wandelperiode 9 mei-15 mei**

Maandag 9 mei 2011

18:31: Gîte gevonden in St. Alban. Ik had geluk: het was vol, maar twee bleven toch niet slapen. Toen was er toch een bed voor mij. Lange, maar mooie etappe: 30 km. Weer prachtig weer. Veel meer pelgrims.

*(22:33: Je hebt wel veel geluk met het weer. Hier vandaag een paar druppels. Morgen mogelijk echte regen. Is het sinds Le P. zo druk, of vandaag pas? Groet van Wim&Anne J: thee na de stort, waren weer belangstellend, evenals Carla, D&S en Ype. Nog welterusten. Je zult wel op één oor liggen. Hopelijk niet te veel gesnurk.)*

Dinsdag 10 mei 2011

18:43: Zit met 3 personen in huis bij man die 'pelerins' ontvangt, 10 km voorbij Aumont-Aubrac in Les Quatre Chemins, een gehucht van een paar huizen. Morgen over de pas van Aubrac, 1368 m. Moet mooi zijn. P.

*(20:15: Weer flinke tippel vandaag. Ziet er prachtig uit op de kaart. Op Google lijkt het boven in Aubrac wat kaler. Zie er een Hotel-restaurant de la Domerie. Het wordt nu echt*

*menens, hè! Afzien en genieten, of vooral afzien? Sterkte morgen bij de klim. Welterusten. Hein.)*

20:36: P belt nog even: Vooral genieten, natuurlijk ook wel afzien. Het gaat echt goed. Morgen slapen in Aubrac.

Woensdag 11 mei

17:32: Zitten in kleine gîte in toren naast de kerk van 1200. Wenteltrap omhoog. Wel koud. Dreigend onweer op de pas en geen mens te zien. Flink doorgelopen. Het dreef over.

*(20:30: Veel succes en belangstelling van aanwezigen hier. Hoop dat je het vannacht niet te koud hebt!)*

Donderdag 12 mei 2011

*(14:48: Al je verslagen tot en met Le Puy zijn nu binnen.)*

14:56: Met een uur in Espalion. Veel gedaald, warme, zere voeten. Drukkend en onweersachtig.

*(15:10: 26 km dalen naar de Lot is ook niet niks. Was het een mooi pad langs de beek?)*

Vrijdag 13 mei 2011

06:40: 6u op. Nu klaar, lopen langs de Lot. Mooie kerk onderweg, deels uit 1100. 28 km vandaag, lijkt weer goed wandelweer.

*(9:25: H. gr. Evelien vd H. volgt je op Google, leuk! Lijkt mooie route langs de Lot, gestaag dalen. Succes vandaag.)*

18:06: In huisje op camping in Golin hac. Lange, zware etappe en heet. Zit nu schoon gedoucht in zon. Toch nog 330 m stijgen. Zit weer op 655 m. Wat stopt het koor vroeg. Liefs.

*(18:30: Was de tocht toch ook wel mooi? Kom je al wat bij?)*

Zaterdag 14 mei 2011

16:17: Zit voor de kerk in Conques. Slaap in het klooster ernaast. Prachtig oud stadje, wel toeristisch. Hele dag regen na hevig onweer vanmorgen. Soppende schoenen. Nu vrij kil. Straks mis. P.

17:00. *Even gebeld.* P: "Dit is inderdaad het mooiste stuk tot nu toe. De kranten voor de soppende schoenen stonden al klaar. Heel vriendelijke mensen"

### **Verslag 25 april - 6 mei: etappe Luzy/Issy-l'Evèque-Le Puy**

Van Luzy naar La Bénisson-Dieu is een lastig stuk, omdat de route niet gemarkeerd is en het boekje niet heel duidelijk, twee keer raak ik de weg kwijt. Maar het Frans gaat steeds beter en het lukt om weer op de route te komen. Het is duidelijk een veel minder interessante streek dan de Morvan, maar minder klimmen en dalen.

Na La Bénisson-Dieu waar 'de weg van Cluny' op mijn route aansluit komt er weer een markering en hoef ik niet steeds mijn routebeschrijving en de kaart bij de hand te hebben. Ook volgt de route weer mooiere wandelpaden. Het laatste stuk voor Le Puy is weer bergachtig met hoogten van 1000 meter.

In Issy-l'Évêque heb ik een gîte in een hele grote, erg oude boerderij. Veel paarden en een ezel die vrij rond loopt en tegen me aanduwt omdat hij net onder mijn stoel het gras wil eten. Het bed is kennelijk beslapen geweest, maar verder is het prima. Diner, € 12,- , is heerlijk.

Zondag in Paray-le-Monial slaap ik bij de zusters van 'Le Sacré Coeur' in een schoon bed met gesteven lakens. Elke slaappleaats is een verrassing. Eten schiet er nogal eens bij in, maar brood, kaas, worst en een klein flesje wijn is ook heerlijk.

Prachtige oude stadjes op deze route. St Haon-le-Châtel (28-29 april) heeft nog muren en een toren uit de 12<sup>e</sup> eeuw. Ik slaap in een gîte met een Duits echtpaar en een Franse vrouw die gisteren in dezelfde gîte als ik was. Zij loopt van Cluny naar Le Puy, is 3 jaar geleden van Le Puy naar Santiago gelopen. Ook St Maurice aan de Loire, waar ik de volgende dag ben (29-30 april), heeft een 12<sup>e</sup> eeuwse fort/kasteel om de Loire te bewaken. Steile, nauwe straatjes met prachtige uitzichten over de Loire. Mooie gîte voor 4 personen. Ook hier komt, een uur nadat ik aankom, de Franse vrouw weer. Voor de komende twee dagen moet ik hier wat eten kopen. In de volgende etappes is niets te krijgen.

Zeer sober eten dus, loopbroek wordt steeds wijder, wat mooi meegenomen is, wat mij betreft.

De laatste 4 à 5 dagen voor Le Puy-en-Velay lopen we een alternatieve route waarbij we meer op hoogte blijven (1000 m). In dit stuk zijn zeer oude paden, Via Bollena, wegen van Keltische oorsprong, waarvan nog enkele trajecten behouden zijn. Ze lopen alleen zeer lastig. Wel bijzonder te bedenken dat eeuwen lang hier mensen liepen op weg naar Santiago of gewoon van het ene land naar het andere.

Het hoogteverschil is goed merkbaar: beneden waren de seringen , die hier overdadig bloeien, bijna uitgebloeid. Hier op 1000 m hoogte zitten ze nog half in knop.

Op 6 mei bereik ik Le Puy-en-Velay, een prachtig oude stad. We slapen in een klooster naast de Kathedraal, morgen om 7 uur naar de mis om ook hier de pelgrimszegen mee te krijgen. Ik ben erg benieuwd naar de 'Via Podensis', de route van Le Puy naar de Pyreneeën, ziet er vrij zwaar uit in de gids. 'k ben benieuwd hoe mijn voeten en knieën het doen bij al het klimmen en dalen. 30 etappes.

Als het goed gaat kan ik de 2<sup>e</sup> week van juni de Pyreneeën door zijn.

### **Verslag 20 - 24 april: etappe Vezelay-Luzy en Issy-l'Évêque.**

's Morgens om 7 uur naar de mis in de Kathedraal voor de pelgrimszegen. Daarna ontbijt en afscheid van mijn medepelgrim, die nu richting Jeruzalem gaat. Broeder William (Engels) zegt, als hij mijn Fries vlagje ziet: "Bonifatius zal je beschermen, hij heeft het de Friezen vergeven"

Als ik wegga staat hij bovenaan de stoep een pelgrimslied te zingen met een prachtige en heel krachtige stem en zwaait tot ik uit het zicht ben.

De Morvan is prachtig, maar veel klimmen en dalen. Het weer is warm. Aan het eind van de etappe vraag ik waar de gîte is. Die wordt opgeknapt en kan niet gebruikt worden. Ze brengen me naar een Nederlands echtpaar, beiden kunsthistoricus, die van mei tot september cursussen geven aan Nederlanders, over Romaanse kunst. Veel kloosters en kerken bekijken en Bourgondisch eten en drinken. Voor geïnteresseerden: [www.romaansbourgondie.nl](http://www.romaansbourgondie.nl). Ik heb heerlijk geslapen en lekker gegeten.

De dag daarop loop ik naar het Lac de Settons, een lange route en ik heb weinig energie en voeten over als ik bij dit overigens prachtige meer kom. Het is nog heel rustig, zoals hier overal in de Morvan. Ook overdag kom ik nauwelijks iemand tegen. De gîte, die er moet zijn, is nog 3,5 km omhoog, dat is me toch te ver.

Er is een camping, de campingbaas wil me wel een tentje lenen, samen zetten we het op en desgevraagd komt hij met een grote matras bovenop zijn auto aanrijden. Een prachtig plekje met uitzicht op het meer.

De volgende dag kom ik een 'beginnende pelgrim' uit Rozendaal tegen. Hij is in Vezelay begonnen en zit zijn pijnlijke voeten te bekijken. We lopen samen verder. Ook nu weer veel klimmen en dalen en soms lastige, steile, stenige paden. Als hij in Anost stopt, loop ik nog door naar Athez. Een gîte in een oude school. Er is niemand en de deur is dicht. Ook is er verder niets te koop en geen restaurant. Gelukkig is er een achterdeur open en is er nog een klein zakje macaroni om te koken.

De volgende dag moet ik proberen een plaatsje met een winkel te bereiken. Helemaal lopend lukt dat niet. Het laatste stukje dan maar liften. 1<sup>e</sup> paasdag zal er ook niet veel te krijgen zijn. Ik wordt meegenomen door een Fries die hier een camping runt en er al 5 jaar woont met vrouw en kinderen, Jan en Joke Hoekstra. Ze kennen ook nog mensen in It Heidenskip. Jan biedt me een slaapplek aan op de hooizolder, wat later toch een gewoon bed in huis wordt.

Ze hebben een prachtige camping, puur en stil, echt voor wandelaars. [www.campinglaforet.nl](http://www.campinglaforet.nl).

De volgende dag start ik in Luzy en loop naar Issy-l'Évêque waar Jan me mijn stokken komt brengen die ik vergeten ben.

### **Wandelperiode 30 april-9 mei**

Zaterdag 30 april

17:51: Zit in kleine oude caravan op camping municipal. Warm weer, onweer dreigt. Prachtig oud stadje: Pommiers-en-Forez (*dept. Loire*) is alleen niets te kopen, morgen ook niet. Blik bonen en nog wat brood.

*(19:25: Zie op Google dat je aan doorgaande weg op ca 1 km van het stadje bivakkeert. Lijkt me best behelpen, zelfs als het ook nog gaat onweten. Staat je oude caravan naast het hoofgebouw?)*

19:47: zie je me zitten? Stadje is prachtig, onweer overgedreven. Wat ben je aan het doen?

*(20:00: Wieden, journaal, krant. Beeld is niet zo scherp om je te zien zitten, wel hele boel cipressen op het terrein. Net als beeld van Pommiers en 2 foto's van oude kerk met arcaden en dat er in 1999 wel 374 mensen woonden. Hoop dat de bonen je niet te veel dwars zitten, vannacht. Vandaag een aarzelende koekoek gehoord.)*



Zondag 1 mei 2011

15:19: In gîte in Montverdun bovenop de heuvel naast de kerk in middeleeuwse sferen. De koekoek hoor ik hier elke dag en ben dan even thuis. Zijn wij in St. Etienne geweest?

*(17:34: Lijkt een prachtig privé plekje en stadje, 759 inw. in 1999. Liep je via Autun of rechtuit langs alle meertjes via D94? Kreeg mails van Ieke W, Hanneke, Dita, Hein H en P&P, genoten met vele anderen van je verslagen. Geloof niet dat wij in St. E geweest zijn. Heb je nu wel weer goed eten?)*

Maandag 2 mei 2011

18:45: Zitten in de gîte van St Georges Hauteville. Naast de kerk, 7 km na Montbrison. Zwaar en warm. Grote stad door is zwaar. Binnen gevraagd bij een mevrouw voor drinken en een appel voor onderweg.

*(20:00: Zit je aan de Rue centrale bij spl met Rue des Bessonnnes? Kan me voorstellen dat het rustiger is dan in Montbrison. Heerlijk en verdiend, zo'n appel. Had aardige, vrij uitgebreide reactie op je verslag van Gert Johan&Jet + M&Gustaaf. Ook van J&L hartelijke gr. en succes. Vanmorgen met beiden op motor naar Piel. Terug op fok. Felle zon, harde wind, 10gr. Thuis chocolademelk. Golven van halve meter.)*

Dinsdag 3 mei 2011

17:24: In gîte in La Chapelle-en-Lafaye. Veel klimmen, gaan andere route naar Le Puy, meer west langs de D 498, dan blijven we hoog. Zitten nu op 1000 meter. Gisteren waren de seringen uitgebloeid, nu in knop.

*(19:31: Prachtig 2x van seringen genieten! Hier 11gr. & Gelderse roos bloeit. Geweldig deze week al in Le Puy. 8<sup>e</sup> week!)*

Woensdag 4 mei 2011

*(20:05: Met P gebeld na de dodenherdenking):*

"Loop nog steeds met Française die wel Duits spreekt en Duits echtpaar dat geen Frans spreekt. Het blijft schakelen. Vandaag werd een tamelijk vlakke etappe genoemd, maar het was beduidend minder vlak dan in Limburg. Wel prima wandelweer. Prettige gîte in Saint-Georges-Lagricol.

*(20:27: Wat een mooi besloten kommetje waar je nu bent. Ziet er heel liefelijk uit. Dodenherdenking was toch weer indrukwekkend. Slaap lekker)*

Donderdag 5 mei 2011

*(10:17: 1<sup>e</sup> sla klaar. Seringen en boterbloemen bloeien. Hier wordt het nu weer warm. Zondag onweer?)*

18:26: Zit in klein gehucht 20 km voor Le Puy. Weer stralend weer. Ben benieuwd naar Le Puy stad. Ziet er (hier, bij mij?) prachtig uit, maar ik zou ook graag even bij jullie willen aanschuiven.

*(19:00: Dan ben je dus morgen in Le Puy! Bart en Agniet lazen met veel bewondering je verslagen en wensen je een inspirerende, boeiende tocht volgende week richting Pyreneeën. Denken eensgezind aan je bij de asperges.)*

Vrijdag 6 mei 2011

16:30: Zit op de trappen van de Kathedraal van Le Puy. Machtig uitzicht. Net de Zwarte Madonna bekeken. Morgen na de pelgrimsmis weer op pad, op weg naar de Pyreneeën.

*(17:10: Lijkt me schitterend daar te zitten. Geeft je vast een uiterst voldaan gevoel. Zal er met Tiets en Joop een dronk op uitbrengen.)*

Zaterdag 7 mei 2011

Geen bereik

nagekomen bericht (op zondag):  
(zaterdag)15:25:

Zit in gîte in St. Privat. Morgen diepe daling en stijging door diepe kloof. 400 m, *(dat is dus de Allier bij Monistrol)*, mooi terrein. Vrij woest.

*(19:36: Hoe was je 1<sup>e</sup> dag westwaarts, met zegen uit Le Puy? Groet en bewondering van Hein H, Titia W en Erica.)*

Zondag 8 mei 2011

10:26: Gisteren geen bereik. Prachtig ruig terrein in. Vandaag door diepe kloof, nu stijgen naar 1050 m. Drink even koffie. Mooi weer. Gisteren harde wind. Groet iedereen.

*(13:08: Ben je van Le Puy via Jalès, Augeac naar St. Privat-`d-Allier gelopen? Is het ruig maar groen, zo in het voorjaar of is het al weer dor door de droogte? Loop ze vandaag!)*

15:38: Zit nu in Saugues. Wel groen en bloeiende brem en veel bloemen. Een geweldig mooi en ruig gebied. Morgen lange etappe. Bel Carla: hoorde bericht (van haar).

### **Wandelperiode 25 april-30 april**

Maandag 25 april

18:47: Ik ben in Paray-le-Monial, 1 mei hopelijk in Montverdun. Lopen ging vandaag en gisteren goed.  
Veel gelopen vandaag, wel moe.

19:26: Slaap op kamer in klooster van Sacré Coeur. Kostte even om er binnen te komen. Ga mogelijk nog even de stad in.

Dinsdag 26 april

19:27: Zit in Marcigny *(iets ten noorden van Roanne en ter hoogte van Genève)* in een chambre d'hotes in de tuin aan de kaas, stokbrood, worst en wijn. Was hangt in de zon te drogen.

*(19:45: zag op buienradar dat de regen vlakbij je in de buurt is.)*

Woensdag 27 april

09:18: Loop in stralende zon, windstil. Je hebt geen gebrek aan aardige mensen, gelukkig. Had goed onderdak en heerlijk ontbijt. Nu 22 km lopen.

14:35: Ben net in Le Bension Dieu: onweersbui, schuil in de kerk, moet nog 3 km voor gîte. Fijn dat de brief er is (na 14 dagen).

*(14:45: Mooi dat je het droog hield. Sterkte op de laatste 3 km.)*

16:55: Zit in gîte in Noailly, zeer eenvoudig en goedkoop (€ 12,-), gisteren mooi en duur (€ 30,-) Wel goed ontbijt. Nu kook ik zelf.

Donderdag 28 april

17:44: In gîte in St Haon-le-Chatel met Franse vrouw en een Duits echtpaar dat geen woord Frans spreekt. Dat is schakelen voor mij. Prachtig middeleeuws stadje, maar niets te koop. Heb nog rest spaghetti.

Vrijdag 29 april

13:44: zit met voet op een stoel in Tabac een sandwich van 30 cm met brie te eten en te kijken naar trouwerij van de Britse kroonprins. Nog 2 uur, dan ben ik in St. Jean-St. Maurice. Goed weer.

14:50: Lijkt me comfortabel. Hier warm+harde wind. Wied&gietweer, heel droog. (Loire bij St. M ziet er op de kaart prachtig uit.)

19:36: Zit in mooie gîte in St. Maurice. Prachtig uitzicht. Met Franse vrouw met wie ik al 3 dagen steeds in dezelfde gîte zit.

20:51: Ik loop alleen, zij gaat later weg. Ze spreekt Frans.

### **Wandelperiode 19 april-25 april**

Dinsdag 19 april

16:29: Ben nu in Vézelay, mooi, rondgelopen. Jammer dat mijn brief met verslag voor itheidenskip.nl niet is aangekomen.

20:40: Zit in mijn eentje te schrijven om morgen weer een stuk op de bus te doen. Er mist dus een stuk. Laat me weten als het nog komt. Anders opnieuw.

Woensdag 20 april

06:23: Om 7 uur mis en zegen voor de pelgrims.

20/21 april geen bereik

Donderdag 21 april

10:14: Aangesloten bij Nederlands paar dat hier cursus Romaanse kunst organiseert. Heel gezellig. We lopen veel hoog en laag, maar mooi.

10:18: Zit aan mooie beek maar moet weer verder.

18:25: Op camping in gehuurd tentje aan het Lac des Settons.

Vrijdag 22 april

09:48: Goed geslapen, loop een uur langs het meer. Ben nu op een camping waar ik kan ontbijten. (*Vanochtend*) alleen yoghurt met water gehad. Weer is mooi.

20:23: Zit in gîte in oude school macaroni te eten: in Athez. Er is hier verder niemand. Vroeg slapen.

Zaterdag 23 april

20:09: Zit hier bij Ned./Fries gezin dat hier een camping heeft. Heel gezellig. Ben bijna de Morvan uit.

Zondag 24 april (Pasen) 18:16: Zit in gîte-d'étape in grote oude boerderij in Issy-l'Évêque met warm eten. De ezel kruipt bijna op schoot en zeker 10 katten. Het weer wordt wat dreigend.

*(18:30 Je bent dus bijna bij de Loire! Op buienradar zie ik dat er pittige buien bij je in de buurt zitten. Voor Gueugnon en Paray-le-Monial en Roanne voorspellen ze voor dinsdag zon en voor morgen, woensdag en de rest van de week zon en buien.)*

### **Verslag 14 - 20 april: etappe Troyes – Vezelay**

Troyes blijkt een prachtige oude stad met mooie vakwerkhuizen. We lopen nog steeds met z'n vieren en slapen in het 'klein Seminarie'. Het blijkt een bijzonder groot en oud gebouw te zijn. Er is een keuken waar we zelf kunnen koken en het wordt een heerlijke maaltijd. 's Avonds in het internetcafé bekijken we onze mail. Het is gek om weer een stukje 'thuis' te proeven. Ik heb niet de rust om ter plekke een mail te schrijven, 't is niet de meest inspirerende omgeving, zo'n internetcafé.

Donderdag 14 april lopen we 25 km naar Sommeval, een klein dorpje waar wel een ruimte is voor pelgrims, maar geen bedden. Behulpzame vrouwen brengen wat dekens en ik mag bij een van hen thuis slapen. 'T heeft toch voordeel geen slaapmatje bij me te hebben. Het blijkt een riant huis te zijn van een echtpaar dat net uit Parijs daar is komen wonen. Ze spreken zelfs nog wat Engels. Dat maakt het gesprek makkelijker.

Vrijdag 15 april hebben we een lange etappe van 30 km naar St. Florentin. Intussen hebben zich twee Fransen bij ons aangesloten, zodat de groep steeds groter wordt. Dertig kilometer flink stijgen en dalen is voor mij echt wel het maximum, merk ik.

Zaterdag 16 april staat er weer 30 km op het programma. Ik besluit af te haken, samen met één van de groep die last van zijn scheenbeen heeft. Hij weet een klooster op 15 km. Het klooster blijkt museum en een ander alternatief is vol. Aan een man op straat vragen we of er nog meer mogelijkheden zijn. Hij biedt ons zijn logeershuis aan. Hij en zijn vrouw wonen prachtig, een grote tuin met uitzicht op het klooster, waar de man ook rondleidingen verzorgt. Met hem, zijn vrouw en een Amerikaanse buurvrouw die archeologisch onderzoek doet hebben we een gezellige avond en drinken, hoe kan het ook anders, een zeer goede fles Chablis.

Ook zondag 17 april weer stralend weer en de hele dag lopen we door de wijnvelden van de Chablis, schitterende vergezichten. Wel klimmen en warm. 's Avonds in een gîte voor pelgrims, we hebben weinig eetbaars meer. Als we naar een restaurant vragen blijkt dat 8 km verderop te zijn en biedt de overbuurvrouw ons een maaltijd aan.

Maandag en dinsdag gebruiken we om in Vezelay te komen. Onderweg wordt ons koffie aangeboden, een zitje staat klaar onder de bloeiende kastanje. Even later laat de mevrouw ons een dikke map zien van alle pelgrims die bij haar koffie dronken en iets in

haar boek schreven. Het is duidelijk haar hobby geworden. Ook wij schrijven ons dankwoord in haar boek en zetten haar op de foto.

Morgen, woensdag 20 april start ik vanuit Vezelay naar Le Puy. Een zwaar stuk door de Morvan. Veel stijgen en dalen, mijn medepelgrim gaat richting Jeruzalem. Morgenochtend om 7 uur gaan we naar de Madeleine, de prachtige kathedraal en krijgen daar van de priester de pelgrimszegen, waarna we van de nonnen een ontbijt krijgen en daarna verkwikt op pad gaan

### **Verslag 9 april - 13 april: etappe Reims – Troyes (Noord-Frankrijk)**

Na Reims de champagnestreek (helaas niet gedronken), een duidelijk welwarende streek. Grote wijnvelden waar we doorheen liepen. Na de regen van Rocroi hebben we alleen maar goed wandelweer, soms bewolkt maar ook veel zon. Alles is hier erg vroeg en de wijnboeren zijn bang voor nachtvorst, omdat er al dikke knoppen aan de wijranken zitten. 's Nachts hebben we, gek genoeg, de meeste pijn aan onze voeten. Na enkele weken wordt dat wel wat beter, Overdag weinig last.

Noord Frankrijk heeft een prachtig systeem: we bellen 's avonds naar een adres uit een boekje dat we gekregen hebben en dan zoeken ze een overnachtings-adres. Gisteren sliepen we bij de plaatselijke burgemeester en aten er ook. Vanavond komen we tot onze verbazing in een katholiek verzorgingshuis, waar we ook mee mogen eten in de eetzaal. Ze hebben één kamertje voor een pelgrim. Daar mag ik. De andere drie hebben een tent en mogen in de tuin. Als we zo doorlopen zijn we over 8 dagen in Vezelay. Daar scheiden onze wegen. De man uit Venlo loopt door naar Jeruzalem, het echtpaar uit Chaam loopt via Limoges naar Santiago, ik ga via Le Puy. 'k zal het dan wat rustiger aan doen, want dit tempo licht wel hoog. Vandaag 32 km.

Voor noord Frankrijk hebben we prachtig weer: steeds  $\pm 23^{\circ}\text{C}$ . In 4 weken heb ik tot nu toe twee halve dagen regen gehad. Wat me verbaast is hoe goed een lichaam zich in één nacht van een flinke vermoeidheid herstelt.

### **Verslag 4 april – 8 april: Etappe Rocroi - Reims (Noord-Frankrijk)**

Ik loop met mijn drie medepelgrims, die er een stevig wandeltempo op na houden, eigenlijk te snel voor mij, maar in de dorpen wachten we op elkaar, zodat ik toch mijn eigen tempo kan volgen. Zondag regende het flink in Rocroi, maar iedereen voorspelde dat het de komende week prachtig zou worden en dat gebeurde ook: met stralend weer lopen we over prachtige wandelwegen door noord Frankrijk. De gevolgen van de regen zijn nog goed merkbaar aan de kwaliteit van de wandelpaden. Sommige zijn door de regen moeilijk begaanbaar: vruchtbare bruine klei kleeft in klonten aan onze voeten. We zien er niet uit.

We lopen regelmatig 30 km per dag. In noord Frankrijk is dat ook wel te doen met lange, rechte paden door een licht glooiend landschap. Uit de auto lijkt noord Frankrijk saai, maar lopend is het prachtig. Behalve veel knalgele koolzaadvelden en bloeiende bomen zijn er mooie oude dorpjes, vriendelijke mensen en stilte. Verschillende keren kregen we koffie als we om water vroegen.

Intussen waren er nog twee Amsterdammers bij gekomen.

Maandagavond werden we ondergebracht bij particulieren en tot onze verbazing mochten we niet betalen. Een kaartje uit Santiago en een kaarsje in de kathedraal was genoeg. De dag daarna sliepen we in een lege gymzaal waar zes matrassen lagen voor pelgrims. De afgelopen nacht sliepen we in een keurig dorpshuis, er waren echter maar twee

stretchers. Na wat overleg werden er nog twee gebracht. Die van mij was erg klein en slap. Echt lekker slapen lukte niet.

7 april bereikten we Reims om 12 uur. De rest van de dag brachten we daar ontspannen door. Kamer in een seminarie, prachtig oud gebouw in de binnenstad. Mooie stad.

### **Wandelperiode 12 april-19 april**

Dinsdag 12 april

18:09: Op de helft van de etappe naar Savières, 24 km, even boodschappen gedaan: brace voor knie gekocht. Had steeds last. Nu minder warm hier.

18:20: Inmiddels in Savikeres gearriveerd. Aardige gîte voor 4 personen met eieren van eigen kippen en houtkachel. Morgen in Troyes.

Woensdag 13 april

20:14: Zijn in Troyes. Slapen in klein seminarie. Mooie stad. Een gezellige avond. Groet iedereen. P.

Donderdag 14 april

17:09: Zijn in Sommeval, 24 km verder. Alleen een kale ruimte voor pelgrim, zal op houten bank moeten slapen, geen matrassen. Ook niets om te eten. Wordt serieus dus.

19:38: ('t) komt verder wel goed, mensen uit dorp brengen dekens.

Vrijdag 15 april

18:19: Zijn in St. Florentin aangekomen. 30 km! Erg moe. Nu in hotel. Morgen weer 30 km, anders niets te slapen. Maar prachtige omgeving.

Zaterdag 16 april

13:56: Lopen toch wat korter. Prachtig weer. Groet iedereen.

21:27: Zitten in Pontigny bij mensen thuis. Net 2 fl chablis grand cru gedronken met hen. Stralend weer. Morgen 25 km. Vandaag toch minder gedaan.

Zondag 17 april

18:59: Wij zitten in de zon voor een gîte waar we slapen. Vrouw hiertegenover kookt voor ons. Er is hier niets te krijgen.

13:08: Vanmiddag lopen door de stralende wijnvelden van Chablis waarvan we gisteren gedronken hebben.

Maandag 18 april

17:30: Zitten in Lac Sauvín, 11 km voor Vézelay. Ben Benieuwd hoe het na Vézelay gaat.

### **Wandelperiode 6 april-12 april**

Woensdag 6 april

20:33: Zijn nu in Pomacle, 12 km boven Reims. (*P loopt nu door de vlakke en is een paar riviertjes overgestoken*)

Donderdag 7 april

16:18: Ontvangst in de kathedraal; er was een juffrouw met tafel en stempel. Zit nu in goed onderdak in centrum.

Vrijdag 8 april

20:04: Zijn nu in Hautevillers, nemen een wat andere route, nieuw uitgezet. Vandaag weer veel gelopen: 28 km. prachtige Champagnestreek.

Zaterdag 9 april

21:34: Zijn nu in Montmort, logeren bij burgemeester.

Zondag 10 april

17:03: Liggen in het gras uit te puffen. 2 km voor Sézanne. Hebben 30 km gelopen. Over 3 dagen in Troyes. Spieren hebben het zwaar, maar 't lukt wel steeds.

18:17: Wij hebben nu onderdak gekregen in een verzorgingshuis, ik in een kamertje, de rest in hun tent in de tuin. Drinken nu iets in ontmoetingsruimte. Straks ook eten.

Maandag 11 april

21:28: Zitten nu in Anglure, 20 km onder Sézanne in hotel. Lopen (*is*) moeizaam na gister.

### **Wandelperiode 5 april-7 april**

Dinsdag 5 april

16:57u aangekomen in Château-Porcien. Ook hier simpel onderdak, in een gymzaal van een school. waar matrassen zijn. Slaap er met 6 andere pelgrims, 2 uit Amsterdam. (Ik) loop goed.

Woensdag 6 april

19:03u tot in Pomacle, 12 km boven Reims. Morgen worden we in de kathedraal van Reims onthaald.

### **Verslag 28 maart – 3 april (België door)**

Vandaag, zondag 3 april Rocroi bereikt. Net 4 km in Frankrijk, in 7 dagen België doorkruist, het grootste deel langs de Maas, dat is eigenlijk de fietsroute naar Compostella, maar de wandelroute gaat bovenover en heeft veel hoogteverschil.

De eerste nacht slaap ik in een pelgrimsonderkomen naast de kerk. Delen van die kerk zijn uit de 12<sup>e</sup> eeuw. Voor 10 euro slapen op een matras op de grond en eten bij de buurvrouw van de kerk. Ze kookt heerlijk en met haar Vlaamse neef als tolk hebben we een leuk gesprek.

De volgende morgen loop ik door naar Huy waar ook een pelgrimsonderkomen zou moeten zijn. Volgens het VVV is dat er niet meer en moet ik doorlopen naar Amadenne. Daar is het VVV kantoor al dicht. Als ik aan een mevrouw vraag of ze weet waar een pelgrimsonderkomen is, brengt ze me (blijkt later) bij haar schoonmoeder, die lang aan pelgrims onderdak geboden heeft; nu niet meer, maar ik ben welkom en ze maakt een heerlijke maaltijd klaar. Haar Vlaamse zwager wordt opgetrommeld. Hij heeft de Camino gelopen en heeft adressen voor Namen en Dinant waar ik kan overnachten. In Namen in een jeugdherberg en in Dinant in de Abdij van Leffe. In gedachten zie ik me ontvangen worden door bierbrouwende paters.

Helaas, het blijkt een pinnige dame van ± 50 jaar die me als een kostschoolirectrice door het klooster loodst. Ik weet op het laatst niet meer waar ik ben en hoe ik in de eetzaal kom die ze me het eerst gewezen heeft. Na haar vertrek ga ik voorzichtig op onderzoek uit. Het is een prachtig oud klooster. Beneden kom ik mijn eerste medepelgrim tegen. Samen gaan we naar de Vespers. Hij heeft een volgend pelgrimsonderkomen geregeld, waar ik ook terecht kan.

De tocht ernaar toe is pittig, veel klimwerk, maar we worden met koffie en taart bij Dominique ontvangen. Er komt nog een Nederlands echtpaar uit Brabant. We zitten met zijn drieën in een piepklein huisje, maar erg gezellig en Dominique heeft heerlijk gekookt en zelf brood gebakken voor de volgende ochtend. Met zijn vieren gaan we verder op pad, een stralend zonnige dag door een heuvelachtig landschap. Ik loop vrij goed, blaren zijn inmiddels over. Enkels en knieën protesteren af en toe. Maar de volgende dag is het weer over. We hebben voor de avond geen slaapadres, maar komen terecht bij gastvrije mensen waar de tenten in de tuin mogen staan. Ik heb geen tent, maar krijg er een van de gastvrouw. Ze willen dat we met hen mee-eten. Ze spreken goed Vlaams en het wordt een erg gezellige avond. Ook de volgende ochtend staat het ontbijt klaar en van betalen willen ze niets weten. Het mooie weer is omgeslagen en natgeregend vinden we op 3 april een pelgrimsonderkomen in Rocroi.

### **Wandelperiode 28 maart-5 april**

Maandag 28 maart tot omgeving Luik.

Dinsdag 29 maart tot omgeving Huy.

Woensdag 30 maart tot Namen en al die dagen mooi weer.

Donderdag 31 maart, een dag die begon met veel regen, aangekomen in Klooster van Leffe (bij Dinant). Vandaar bij zacht en bewolkt weer naar het zuiden.

Vrijdag 1 april naar omgeving Blaimont.

Zaterdag 2 april naar Vaucelles.

Zondag 3 april 2<sup>e</sup> dag met regen, nu in Rocroi, net over de Franse grens.

Maandag 4 april zware tocht naar Klooster Signy.

### **Verslag Maastricht 28-3-2011**

En toen was het 14 maart en zette ik om 10 uur de eerste stempel in mijn Compostella-paspoort, mijn eerste stap op de weg naar Santiago. Eerste etappe St Jacobiparochie-Stiens. Mijn wandelvriendin Rieteke liep de eerste dag mee. Goed wandelweer. Spontaan kregen we koffie aangeboden van een man aan de Nieuwe Bildijk. Gezellig gesprek aan



de keukentafel. De eerste dagen tot Blokzijl had ik iedere keer onderdak bij vrienden, een luxe begin. Gezellige, warme gastvrijheid en zeer uitgerust op pad de volgende dag. Onder Leeuwarden, lopend op een fietspad richting Wirdum zag ik opeens Wietskes opvallende rode auto staan (ze zingt, net als ik, als alt bij 'Net Seure Mar Sjonge' in Warns), midden in de weilanden bij een huisje dat al van ver was opgevallen. Aarzelend belde ik aan en vijf minuten later zat ik aan de koffie met een taartje. Wietske's moeder werd 89 jaar en vertelde even later dat haar rijbewijs net nog voor 5 jaar verlengd was. Het lopen gaat aanvankelijk vrij goed, maar in Blokzijl heb ik de eerste blaren en het gewicht van de rugzak, 11 à 12 kilo moet ook erg wennen. Maar de route is prachtig en het weer wordt steeds mooier. Achter Paasloo zie ik het eerste speenkruid bloeien.

Zondag van Dieren naar Arnhem is het stralend maar ook erg druk, veel mensen die genieten van de eerste mooie dag. Na Nijmegen loop ik de zeven heuvelen weg en krijgen weer andere spieren het moeilijk. Het wordt steeds warmer en de tweede helft van de tweede week loop ik in T-shirt.

Heel Limburg door is eigenlijk puur genieten. Wat een prachtig landschap! Ik loop voornamelijk op zandwegen, soms een stukje asfalt. In Roermond slaap ik in een echt pelgrims-onderkomen. Ik ben de enige, moet een grote poort en een eikenhouten deur openen en kom dan in een soort kelder, onder de sacristie van de St Christoffelkathedraal. Het is er koud, er komt nauwelijks daglicht, maar er zijn bedden en zelfs warme douches. Ik slaap prima.

In Sittard komt Hein een dagje meelopen; de hele dag heuvel op, heuvel af, zwaar. Ik neem me voor nog eens kritisch te kijken wat er uit mijn rugzak kan.

In Maastricht, bij vrienden, nog een hele gezellige avond en morgen België in. Bij de franse grens het volgende bericht.

Hartelijke groeten aan een ieder.  
Peek