

## Geschiedenis van een Heidenskipster kano!

Eind vorige eeuw trof een dorpsbewoner dit vaartuig verlaten aan in zijn 'achtertuin', de Heidenskipstervaart! Nadat met rond te vragen de rechtmatige eigenaar was opgespoord, bleek deze geen enkel belang te hebben in het aanhouden van dit bijzondere vaartuig! Daarmee was de overgang naar de nieuwe eigenaar een feit.

Alleen de instabiliteit van dit ranke vaartuigje leidde tot niet meer dan een enkele geslaagde kanotocht! Hij werd al snel veroordeeld tot de Heidenskipster rommelmarkt in het jaar 2002. Het mag een wonder heten dat deze actie zijn redding is geworden en daarmee van de ondergang (de slopershamer!) is gered.

De toenmalige koper was op slag verliefd op dit bijzondere exemplaar! Een restauratiebeurt werd zijn deel en vervolgens werd hij gedoopt met de toepasselijke 'oer'naam **Jondalar** uit de historische romanserie de Aardkinderen, geschreven door Jean M. Auel. (Zijn reisgezellin was **Ayla**, de 'oer'vrouw.)

In volle glorie heeft de Jondalar nog de Luts, de Aent Lieuwespoel en de oude Heidenskipstervaart bevaren. Op de Fluessen sloeg hij om en dat was voor de schipbreukelingen einde kanovaren!

Na vervolgens dik 10 jaar op stal aan een plafond te hebben gehangen heeft 'Jondalar' nu als plantenbak een mooie plaats in het hart van De Oerpolder gekregen, vlakbij zijn liefdespartner en reisgenote Ayla die nog altijd in het haventje vertoeft en zeilend haar eigenaren over de plassen brengt....!

It 'green team'