

De Leeuwerik, de Bloemetjes en de Bijtjes

Wat hebben zij in It Heidenskip met elkaar te maken?
Nou, steeds meer.

Zoals jullie wel weten is er van een lied uit het theaterstuk “de Kening stjêrt” van 3 jaar geleden een CD gemaakt.

Jitske Draijer heeft toen het lied van “de Ljurk” ingezongen met begeleiding van ons eigen fanfarekorps “Studio”.

Boven verwachting “vliegt” deze “Ljurk” nog altijd. Naast de verkoop van de CD die nog steeds loopt, is Jitske al regelmatig gevraagd om het lied “live” te laten horen. Zo heeft ze ook al een paar keer gezongen voor een activiteit van “Kening fan de Greide”. Niet te verwarren met “ús Kening stjêrt”. Zo zijn we met de “Ljurk” al breed in de provincie geland.



Wat doen we met de opbrengst?

Die komt geheel in It heidenskip terecht. De eerste opbrengsten zijn naar de Wolvetinte gegaan. Daar zijn een jaar geleden twee hoekjes groen met bloemen ingezaaid. Het was een hele toer voor de bloemen om dit voorjaar de kop boven de grond te krijgen; het weer bleef maar droog maar in de loop van de zomer waren er gelukkig toch steeds meer soorten bloemen te zien. En vlinders en bijen vanzelfsprekend, want daar gaat het in beginsel om!



Bloemetjes in de Hel

Sinds het voorjaar hebben we er weer een project bij: “Blomkes yn `e Hel”. Het hoekje groen tegenover Fouragehandel v.d

Wal is, met subsidie van de gemeente SWF, geschikt gemaakt voor het zaaien van bloemen en kruidenrijk gras. Dit is in mei ingezaaid maar heeft ook behoorlijk last van de droogte gehad zodat we de bloemen nog niet zo goed tussen het onkruid konden zien.

Tussen de begroeiing is nu een plateau aangelegd. Het is de bedoeling dat daar een picknicktafel op komt te staan met in het tafelblad een bord verwerkt met gegevens over de Hel. Ook zal met de herfst van het ‘leeuwerik geld’ krokusbolletjes worden aangekocht zodat het bloeien al vroeg in het jaar begint.

Deze herfst zullen alle stukjes ingezaaid groen nog eens gemaaid worden en dan hopen we komend jaar op alle plekken, met een wat makkelijker start, op heel veel bloemen!!

Een groet ook van de “Blomkes yn `e Hel” groep: Johanna, Antje, Cor en Hinke,

Jitske en Ytsie